

Herinneringen maken met de kinderen van een gast

<u>Site</u>	<u>Wat</u>
1. https://vergeetmeniet.nl/ https://houmevast.nl/	Bieden doosjes aan met onder andere: <ul style="list-style-type: none">- Dagboek- Doeboek Is gericht op het overlijden bij een kind, dus niet direct geschikt voor ouders maar staan wel handige tips op die je kan ombuigen naar herinneringen voor kinderen van hun vader of moeder. Maar ook om een inzicht te geven in rouwverwerking voor kind(eren)
2. https://www.herinnerdingendoos.nl/collecties/overlijden	Hier kan je een houten box laten maken waar je dierbare herinneringen in kan bewaren of stoppen. Dit is meer een omhulsel voor de herinneringen die je maakt of achter laat voor je kinderen/gezin
3. https://www.rememberme.nl/inspiratie/aandenken/terminaal-zijn-nalaten-aan-een-kind	Deze site geeft mooie en diverse tips wat je kan nalaten of doen met je kinderen. Deze site geeft tips/ideeën voor nu maar ook voor in de toekomst. <ul style="list-style-type: none">- Een cadeautje op elke belangrijke dag van het jaar- Bespreek met je kind welke spullen voor hem of haar belangrijk zijn- Een handgeschreven brief nalaten aan een kind...- Of een reeks brieven met to-do instructies- Een 'Remember me' videoboodschap nalaten aan een kind (stichting komma)- Voor elke levensfase die komen gaat een persoonlijke wens- Een persoonlijk sieraad samen laten ontwerpen- Een 'levenslessen kit' als steuntje in de rug- Laat een wens in vervulling gaan
4. https://www.stichtingtutu.nl/over-ons/	<ul style="list-style-type: none">- Aanbieden van het in vervulling gaan van een laatste wens van het gezin

	<p>Sinds kort als je aangemeld wordt bij stichting Tutu krijgt het gezin een kist waarin ze de mooiste herinneringen kunnen bewaren. Hier zit ook potloden, verf, kwasten, hartjes en steentjes in om er een "droomkist" van te maken. Ook bevindt zich in deze kist informatie over de partijen waar ze graag samen mee werken. Zoals de knuffelmakers, stichting komma</p>
<p>5. https://www.ambulancewens.nl/</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien of een concert bijwonen, naar een pretpark enz. Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van niet meer mobiele terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. <p>Tijdens het verblijf in Xenia is het mogelijk gebruik te maken van deze stichting mits er nog geen gebruik van is gemaakt. Dit is voor het hele gezin.</p>

Uitwerkingen:

<p>Punt 1:</p>	<p><u>Dagboek:</u> Deze site is eigen gemaakt voor het ouders die een kind verliezen. Maar kan ook gemakkelijk voor kinderen gemaakt worden. Je kan een dagboek bijhouden van de laatste maanden/weken/dagen/uren. Dit kan je dan later nog teruggelezen. Het kan gebruikt worden tijdens het rouwproces. Maar ook als de kinderen wat ouders zijn.</p>  <p>https://www.liefdagboekje.nl/product/2038620/algemeen-herinnerings-dagboek-m-v (vader, moeder)</p>
-----------------------	--

	 <p>https://leavesofmemory.nl/ (Vader)</p>
<p>Punt 2:</p>	<p><u>Houten herinneringen box:</u> Deze houten box/kist kan je herinneringen in bewaren. Die je zelf hebt gemaakt met de kinderen. Of herinneringen die je graag wilt meegeven doormiddel van foto's of kleine opgeschreven verhalen of brieven.</p>  
<p>Punt 3:</p>	<p><u>Een brief achter laten:</u> Dit kan je op diverse manieren doen. Bijvoorbeeld: 1 voor direct na het overlijden</p> <p>Maar je kan er ook voor kiezen om meerdere te schrijven voor bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het eerst naar de basisschool - Verjaardag 1e – 4e - 18e – 21e – 30e of andere speciale leeftijd - Rijbewijs halen - Trouwen - Moeder/vader worden
	<p><u>Persoonlijke videoboodschap:</u> Bij deze stichting kan je een persoonlijke videoboodschap opnemen als herinnering voor je kind(eren)</p>

**STICHTING
KOMMA**
Laat ouders voortleven

<https://www.stichtingkomma.nl/over-komma/>

Punt 4:

Punt 5:

Herinneringsknuffel:

Hier kan je een knuffel laten maken voor de kind(eren) als tastbare herinnering.



<https://knuffelmakers.nl/>

Losse ideeën:

Handen beeld 4 –ever:

De handen van het hele gezin laten vereeuwigen in een beeld. Iets blijvends voor nu maar ook later.



<https://www.bodycasting.nl/fotogalerij/handbeeld/>

Sieraden met vingerafdruk:



<https://herdenkingswinkel.nl/vingerafdruk-sieraden/>

Herinneringsfotografie:

Een fotoreportage als blijvende herinnering.
Maar ook om later op terug te kunnen kijken.



Herinneringsknuffel:

Hier kan je een knuffel laten maken voor de kind(eren) als tastbare herinnering.



<https://knuffelmakers.nl/>

Leesboek(en):

Binnen Xenia hebben wij diverse boeken voor verschillende leeftijden die kinderen kennis laten maken met het zien zijn. Maar ook met het komende overlijden. Wat dit betekent of wat er gebeurt.

Dit boekenkastje bevindt zich in de woonkamer boven in Xenia.



Knutselen met handen:



Door met handen diverse mooie afdrukken te maken maak je een blijvende herinnering.

Knutselen met vingerafdrukken:



Door een boom te tekenen en van alle gezinsleden vingerafdrukken te maken als de blaadjes/bloesem heb je blijvende herinneringen met de vingerafdrukken van hun vader/moeder.