

# café Doodgewoon

*Apeldoorn*

28 mei 2024

## Welke zorg is mogelijk?

**Café Doodgewoon** is dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe waar informatieve thema's over palliatieve zorg besproken worden. Hier nemen we de tijd en ruimte om over ziekte, verlies, dood, sterven en rouw te praten.

**Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.**

# café Doodgewoon

Thema 28 mei 2024

## Welke zorg is mogelijk?

We leven in een land dat veel zorg en ondersteuning biedt als je in het leven te maken krijgt met moeilijke situaties zoals rouw, verlies of een naderend levenseinde. Tijdens deze avond van Café Doodgewoon vertellen diverse zorgverleners vanuit verschillende instanties over welke zorg beschikbaar is in de regio Oost-Veluwe. Eén ding is zeker, je hoeft het niet alleen te doen!

Er zijn presentaties van o.a. **Juliette Verhagen** (huisarts), **Renko Rappard** (Gelre ziekenhuizen), **Therèse Siebenga** (de Kap), **Coosje Meerveld en Jolanda de Hoog** (Hospice Apeldoorn). Daarna is er veel ruimte voor een gesprek en/of het stellen van vragen aan een panel van zorgprofessionals.

## Gratis toegang

Aanmelden is niet nodig

**Inloop** 19.15 uur met koffie en thee

## Programma

19.30 - 21.00 uur

## Locatie

De Loohof  
Koning Lodewijklaan 2  
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.



2024

23 juli

24 september

26 november

Filmavond met nabespreking in Gigant

Stoppen met eten en drinken

Zorgen voor iemand die ziek is