

café Doodgewoon

Apeldoorn

24 september 2024

Stoppen met eten en drinken

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe waar informatieve thema's over palliatieve zorg besproken worden. Hier nemen we de tijd en ruimte om over ziekte, verlies, dood, sterven en rouw te praten.

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.

café Doodgewoon

Thema 24 september 2024

Stoppen met eten en drinken

Veel wordt verteld over palliatieve sedatie en euthanasie. Maar wat als dat nog niet mogelijk is? En het laatste stuk van het leven ondraaglijk wordt? Door te stoppen met eten en drinken kan het levenseinde bespoedigd worden, kan de regie in eigen hand genomen worden. Mits op het goede moment besloten en goed begeleid, kan dit binnen 1 à 2 weken tot een zachte en rustige dood leiden. Deze avond krijgt u informatie over deze mogelijkheid, hoe het voorbereid kan worden en wat u kunt verwachten als u of uw dierbare dit besluit.

Gast spreker

Marieke Dijkzeul

huisarts en kaderarts palliatieve zorg

Gratis toegang

Aanmelden is niet nodig

Inloop 19.15 uur met koffie en thee

Programma

19.30 - 21.00 uur

Locatie

De Loohof

Koning Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.



2024

26 november

Zorgen voor iemand die ziek is

www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe