

café Doodgewoon

Apeldoorn

26 maart 2024

Veerkracht

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe waar informatieve thema's over palliatieve zorg besproken worden. Hier nemen we de tijd en ruimte om over ziekte, verlies, dood, sterven en rouw te praten.

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.

café Doodgewoon

Thema 26 maart 2024

Veerkracht

Waar haal je de kracht vandaan om in situaties van rouw, verlies of een naderend levenseinde verder te kunnen? Wat maakt dat je het volhoudt, als patiënt, mantelzorger of zorgmedewerker? En welke rol speelt zingeving hierbij? Deze vragen horen bij het thema veerkracht waar we deze avond bij stilstaan.

Marjan Koppejan, geestelijk verzorger bij het Centrum voor Levensvragen en **Renee Mengerink**, vrijwilliger bij de Kap zullen samen deze avond begeleiden. Naast een inleiding over het thema veerkracht staat de eigen ervaring centraal en is er ruimte om samen hierover in gesprek te gaan.

Gratis toegang

Aanmelden is niet nodig

Inloop 19.15 uur met koffie en thee

Programma

19.30 - 21.00 uur

Locatie

De Loohof
Koning Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.



2024

28 mei

23 juli

24 september

26 november

Welke zorg is mogelijk?

Filmavond met nabespreking in Gigant

Stoppen met eten en drinken

Zorgen voor iemand die ziek is

www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe