

café Doodgewoon

Apeldoorn

24 januari 2023

Herinneringen bundelen

Café Doodgewoon, dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe
waar thema's over palliatieve zorg besproken worden

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.

café Doodgewoon

Thema 24 januari 2023

Herinneringen bundelen

Troostrijk voor nu en voor later. Met de dood aan de horizon is het troostrijk om herinneringen samen te brengen. Waar levens elkaar raken of raakten, heeft ieder eigen herinneringen. Door die uit te wisselen kom je dichterbij elkaar. Deel ze met elkaar, in foto's en in gedichten. Het helpt om naar elkaar te reiken in de laatste levensfase, waarin iemand afscheid neemt en naasten verlies tegemoet zien.

Gast sprekers

Renée Krijgsman, afscheidsfotograaf, vertelt en laat zien wat foto's van de uitvaart kunnen betekenen.

Marion Steur, portretdichter, laat mensen stilstaan om woorden in beweging te brengen.

Na de koffie is er een korte schrijfworkshop. Tot slot is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Gratis toegang

Inloop 19.15 uur met koffie en thee

Programma

19.30 - 21.00 uur

Locatie

De Loohof

Koning Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.



2023

28 maart

23 mei

25 juli

26 september

28 november

Omgaan met emoties

'Gewoon sterven', palliatieve sedatie & euthanasie

Filmavond met nabespreking in Gigant

Balanceren

Praat vandaag over morgen

www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe