

café Doodgewoon

Apeldoorn

22 maart 2022

Rouw na overlijden

Café Doodgewoon, dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe
waar thema's over palliatieve zorg besproken worden

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.

café Doodgewoon

Thema 22 maart 2022

Rouw na overlijden

Wie rouwt om een overleden geliefd mens voelt vooral liefde. Liefde zonder adres. Je rouwt ook om wie je was met die ander, om het leven dat zo veranderd is. Er is meer dan alleen voelen: want denken en lichaam doen ook mee.

Dan is er de misvatting dat je los moet laten. Terwijl rouwen er vooral mag zijn, dat je anders leert vasthouden. Kortom: er valt veel te vertellen over rouw na overlijden. Geen proces van verwerken maar van verweven. Van doorleven en dóórleven.

Gastspreker

Maria de Greef

rouwdeskundige en therapeut

Gratis toegang

Inloop 19.15 uur
met koffie en thee

Programma

19.30 - 21.00 uur

Locatie

Wilde Pieters
Hoofdstraat 175
7311 AZ Apeldoorn

Deze avonden worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.



2022

24 mei

Intimiteit en seksualiteit

26 juli

Voltooid leven

27 september

Film in de Gigant

22 november

Praat voordat je gaat, het vervolg

www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe