



Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het zijn bijeenkomsten voor belangstellenden uit de gehele Oost Achterhoek.

**Maandag
17 maart 2025**

De Mattelier | Banninghof
Mattelierstraat 19
Groenlo

19.30-21.00 uur
inloop 19.15 uur

Café Doodgewoon

Behandelwensen en grenzen

wanneer is het genoeg?

M.m.v. mevrouw Marielle Smeets

Internist Streekziekenhuis Konigin Beatrix

Als je niet meer beter wordt wil je het liefst zo lang en zo gewoon mogelijk doorleven. Dan is iedere behandeling, elk medicijn welkom. Toch kan er een moment komen dat je besluit om geen (nieuwe) behandeling meer te ondergaan. Wanneer is dat moment? Wat heb je nodig om daarin goede beslissingen te nemen? Wie kun je daarbij betrekken? Over welke keuzes gaat het?

Deze en andere vragen kunnen spelen bij allerlei vormen van ziekten, zoals kanker, COPD of hartfalen. Mevrouw Smeets zal hierover vertellen en in gesprek gaan. Mede aan de hand van situaties die zij in haar dagelijkse praktijk tegenkomt.

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon

✉ netwerkpalliatief@gmail.com

☎ 06 - 59 84 34 67

Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

café
Doodgewoon



Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek
www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek