



Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele West Achterhoek. Dit Café Doodgewoon wordt mede georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek Achterhoekse Poort.

**Dinsdag
8 april 2025**

Bibliotheek Ulft
Portierscomplex
DRU Cultuurfabriek
Hutteweg 24 in Ulft

19.30-21.15 uur
inloop 19.15 uur

Café Doodgewoon

Euthanasie, hoe zit het precies?

Gast spreker Lusi Rachmat

Specialist Ouderengeneeskunde

Er komt veel kijken bij het bespreken en vastleggen van een wens tot euthanasie. In welke situaties is euthanasie een mogelijkheid? Wat bespreek je met de dokter en met de naasten, en wat is daarvoor een goed moment? Wat is de taak van een SCEN arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland)? Voor de pauze wordt gesproken over euthanasie in zijn algemeenheid en hoe het in de praktijk gaat. Na de pauze gaan we dieper in op euthanasie bij verminderde wilsbekwaamheid zoals bij dementie. Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon

✉ netwerkpalliatief@gmail.com

☎ 06 - 59 84 34 67

café
Doodgewoon



Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek
www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek