

café Doodgewoon

Apeldoorn

26 september 2023

Balanceren

Café Doodgewoon, dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe
waar thema's over palliatieve zorg besproken worden

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.

café Doodgewoon

Thema 26 september 2023

Balanceren

Hoe balanceer je in het leven als je tegenslagen te verduren hebt zoals ziekte, verlies en/of rouw? En wat is balans eigenlijk? Wat hebben balanceren en levenskunst met elkaar te maken? Hoe kan ons hart daarin een kompas zijn?

Over deze vragen gaat de presentatie van Jeroen Martijn Plette, oncologie-verpleegkundige Gelre ziekenhuizen en trainer/coach verlies en rouw. Aansluitend vertelt Willeke Wolf-Schut haar verhaal over leven met uitgezaaide kanker.

Deze avond heeft een interactieve opzet. Jeroen Martijn en Willeke nodigen aanwezigen uit met elkaar in gesprek te gaan en er is veel ruimte voor het delen van ervaringen.

Gratis toegang

Aanmelden is niet nodig

Inloop 19.15 uur met koffie en thee

Programma

19.30 - 21.00 uur

Locatie

De Loohof
Koning Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.



2023

28 november Praat vandaag over morgen

www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe