



Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele West Achterhoek. Dit Café Doodgewoon wordt mede georganiseerd door de bibliotheek West Achterhoek.

**Dinsdag
11 maart 2025**

Bibliotheek | Brewinczaal
Ijsselkade 13
Doetinchem

14.30-16.15 uur
inloop 14.15 uur

Café Doodgewoon

Bewust stoppen met eten en drinken

M.m.v. Karin de Jager

Verpleegkundig specialist Azora

Het komt steeds vaker voor dat mensen zelf de regie willen houden over het moment van sterven. Dat kan zijn omdat het leven als 'voltooid' wordt beschouwd. Of omdat euthanasie geen optie is, bijvoorbeeld omdat iemand niet ongeneeslijk ziek is. Bewust stoppen met eten en drinken is dan een mogelijkheid. Het is geen gemakkelijke weg. Er komt veel kijken bij het overwegen om te stoppen met eten en drinken, ook voor de naasten. In deze bijeenkomst bespreken we een aantal vragen; wat kunnen redenen zijn om te stoppen met eten en drinken. Is het een acceptabele manier van doodgaan? Hoe zal het verlopen. En ook: hoe bereid je je goed voor, wie betrek je erbij, en welke zorg heb je nodig in deze periode?

Karin de Jager vertelt wat Bewust stoppen met eten en drinken inhoudt, zowel medisch als sociaal. Zij beantwoordt uw vragen, en daarnaast is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon

 netwerkpalliatief@gmail.com

 06 - 59 84 34 67

café
Doodgewoon

