



Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele West Achterhoek. Dit Café Doodgewoon wordt mede georganiseerd door de bibliotheek West Achterhoek.

**Dinsdag
19 maart 2024**
Bibliotheek
Ijsselkade 13
Doetinchem

14.30-16.15 uur
inloop 14.15 uur

Café Doodgewoon

Een goede plek om te sterven

De bijeenkomst wordt verzorgd door:

Maaïke Fukkink - *palliatief verpleegkundige Azora*
Heleen Klumper - *coördinator bij Sravana terminale
zorg in hospice en huis*

Het kan goed zijn om alvast na te denken over de plek waar je zou willen sterven. Niet dat het altijd gaat zoals je wilt maar het is goed om te weten welke mogelijkheden er zijn.

In deze bijeenkomst vertelt Maaïke Fukkink hoe het thuis sterven vorm kan krijgen, en wat wel en niet mogelijk is. Zij vertelt ook hoe het stervensproces kan verlopen. Vervolgens vertelt Heleen Klumper over begeleiding in de stervensfase door vrijwilligers thuis of in hospice Sravana. Er is veel gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden kan via E-mail of telefoon

✉ netwerkpalliatief@gmail.com

☎ 06- 59 84 34 67

café
Doodgewoon

