



café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over de laatste fase van het leven worden besproken.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen die (vroegtijdig) wil nadenken over de mogelijkheden en de keuzes die te maken hebben met leven en sterven. Keuzes waar je voor kunt komen te staan in de laatste levensfase.

Thema's zijn bijvoorbeeld: omgaan met verlies en rouw, zingeving in de laatste levensfase, bespreken van wensen en grenzen en euthanasie.



Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

Na een inloop met koffie en thee vertelt een gastspreker over een specifiek onderwerp. Er is ruimte voor vragen en voor gesprek.

Organisatie en informatie

In de Achterhoek en Zutphen vinden regelmatig bijeenkomsten plaats in toegankelijke openbare (horeca)gelegenheden. Bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Meer informatie, actuele data en onderwerpen kunt u vinden op www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek of neem contact op via 06 - 59 84 34 67.

Zelf een Café Doodgewoon organiseren?

Het is ook mogelijk zelf een bijeenkomst te organiseren over een thema dat met het levenseinde te maken heeft. Bijvoorbeeld met uw vereniging, kerk, parochie of ouderenbond. Wij kunnen dan samen met u een passend programma samenstellen.

Hebt u vragen daarover:
neem contact op via
netwerkpalliatief@gmail.com

café
Doodgewoon

