

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het zijn bijeenkomsten voor belangstellenden uit de gehele Oost Achterhoek.

2 oktober 2024
Zonnebrinkcentrum
De Zonnezaal
Zonnebrink 61 - Winterswijk

10 oktober 2024
Grand Café De Klok
Grotestraat 84 - Eibergen

Aanvang
19.30 uur (inloop vanaf 19.15 u.)
tot 21.00 uur

Café Doodgewoon

Rouw rondom ziekte en verlies

Gastspreker Hanny Wassink | geestelijk verzorger

Als je te horen krijgt dat je ziek bent heeft dat grote invloed op jouw leven en dat van de mensen om je heen. Bij een chronische ziekte moeten jij en jouw omgeving een weg zien te vinden in het omgaan met een ziekte die niet meer weg zal gaan. Bij een levensbedreigende ziekte probeer jij je op de één of andere manier voor te bereiden op afscheid nemen van het leven en van jouw dierbaren. Op hun beurt proberen de mensen om jou heen zich voor te bereiden op een leven zonder jou. In beide situaties kom je dan in een 'land' waarin je de weg niet weet. Wat kun je daar tegenkomen? Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar in gesprek blijft? Wat helpt en wat helpt niet?

Tijdens deze bijeenkomst zal Hanny Wassink, geestelijk verzorger, u wegwijs proberen te maken in het 'land van rouw' en is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon

 netwerkpalliatief@gmail.com

 06 - 59 84 34 67

Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

café
Doodgewoon



Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek en regio Zutphen.
www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek