



Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele West Achterhoek. Dit Café Doodgewoon wordt mede georganiseerd door de bibliotheek West Achterhoek.

Dinsdag  
17 september  
2024

Bibliotheek  
IJsselkade 13  
Doetinchem

14.30-16.15 uur  
inloop 14.15 uur

## Café Doodgewoon

# Euthanasie, hoe zit het precies?

**Gast spreker Carla Molthof**

Specialist Ouderengeneeskunde en  
kaderarts palliatieve zorg

Er komt veel kijken bij het bespreken en vastleggen van een wens tot euthanasie. In welke situaties is euthanasie een mogelijkheid? Wat bespreek je met de dokter en met de naasten, en wat is daarvoor een goed moment? Wat is de taak van een SCEN arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland)? Voor de pauze wordt gesproken over euthanasie in zijn algemeenheid en hoe het in de praktijk gaat. Na de pauze gaan we dieper in op euthanasie bij verminderde wilsbekwaamheid zoals bij dementie. Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon

✉ [netwerkpalliatief@gmail.com](mailto:netwerkpalliatief@gmail.com)

☎ 06 - 59 84 34 67

café  
Doodgewoon

