



Van wens naar werkelijkheid, WensAmbulance Oost Nederland zorgt ervoor

WensAmbulance Oost-Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting heeft als doel de laatste wensen van (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken mogelijk te maken door passend liggend vervoer te bieden.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een dagje naar het dorp waar je geboren bent, met de familie een weekendje weg, naar de dierentuin, de Alpe d'HuZes, nog een keer de zee ruiken, naar een voetbalwedstrijd. Het lijkt zo normaal, we stappen in de auto, op de fiets of in de trein en gaan richting ons uitje maar voor een (pre)terminale patiënt of langdurig zieke is dit meestal niet meer haalbaar, vooral niet als je afhankelijk bent van liggend vervoer.

Een gezond mens heeft vele wensen, een ziek mens maar één.

WensAmbulance Oost-Nederland heeft meer dan 100 vrijwilligers die tezamen al ruim 2600 wensen hebben vervuld van inwoners uit Overijssel en de Achterhoek. Onze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om een patiënt een onvergetelijke dag te bezorgen. Een dag vol emoties, met een traan en zeker ook een lach. De reacties naderhand zijn hartverwarmend.

Een moeder wilde nog graag nog een keer met haar kinderen en kleinkinderen een dag naar Artis. Ze was een aantal maanden geleden gediagnosticeerd met ALS en ging hard achteruit. Inmiddels was ze al niet meer mobiel en kon ze zich ook niet meer goed verstaanbaar maken.

Wij hebben haar opgehaald uit het verzorgingstehuis en zijn vervolgens naar Amsterdam gereden. Omdat het mistig en fris was hadden we haar voorzien van een extra lekkere warme deken op de brancard.

Na Apeldoorn brak de zon door en rond de middag kwamen we aan in een zonnig Amsterdam. Hier bezochten we samen met het hele gezelschap de dierentuin. Onze wensvraagster genoot zichtbaar van alle dieren. De familie had voor iedereen genoeg eten en drinken mee genomen.

Toen we zagen dat onze wensvraagster vermoeid raakte zijn we aan het eind van de middag weer terug gereden naar haar woonplaats. Ze viel in de ambulance in slaap.

Weer terug in het verzorgingstehuis, hebben we met hulp van het verplegend personeel onze inmiddels weer wakkere wensvraagster in haar bed gelegd. Moe maar heel voldaan. Dat gold voor zowel de wensvraagster als de vrijwilligers van de WensAmbulance.





Dit is slechts één van de vele wensen die we met veel liefde konden waarmaken. Dankbaar zijn we voor alle donaties en giften die het mogelijk maken dat we vele wensen kunnen vervullen.

Meer informatie over WensAmbulance Oost-Nederland en het insturen van een wens kunt u vinden op de site www.wensambulance.nl.