



Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de regio Zutphen. Dit Café Doodgewoon wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van Ropa Run.

13 juni 2024

Wijkcentrum Waterkracht
Grote zaal
Ruys de Beerenbrouckstraat 106
Zutphen

14.00-16.00 uur
inloop vanaf 13.45 uur
met koffie en thee

Café Doodgewoon

Sterven in een vertrouwde omgeving

thuis of in een hospice

Gastsprekers

Judith Sloothaak - *wijkverpleegkundige thuiszorg*

Joke Sieverink - *coördinator Noaberhulp*

Evelien Ruygt - *verpleegkundige Buurtzorghuis Warnsveld*

Peter Buskermolen - *coördinator Hospice Zutphen*

Vrijwilligers - *Noaberhulp en Buurtzorghuis Warnsveld*

Het kan goed zijn om alvast na te denken over de plek waar je de laatste weken/maanden van je leven door zou willen brengen. Niet dat het altijd gaat zoals u wilt, maar het is goed om te weten welke mogelijkheden er zijn als er zorg nodig is. De meeste mensen sterven het liefst thuis, in de eigen vertrouwde omgeving. Voor mantelzorgers kan dit op den duur een zware belasting zijn. Naast de rol van partner of kind, zijn er allerlei zorgtaken te regelen, waardoor er soms weinig tijd overblijft voor een liefdevol samenzijn. Door wensen en mogelijkheden vooraf duidelijk te hebben, is er naast ontzorging, meer tijd voor elkaar, en aandacht voor wat écht belangrijk is. Tijdens deze bijeenkomst willen professionals uit de regio interactief het gesprek met u aangaan aan de hand van een casus. Daarbij laten zij zien welke mogelijkheden er zijn en hoe de begeleiding in de stervensfase vorm gegeven kan worden.

Aanmelden kan via E-mail of telefoon

✉ netwerkpalliatief@gmail.com | ☎ 06- 59 84 34 67

Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. De toegang is gratis.

café
Doodgewoon



Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek en regio Zutphen.
www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek